

Bedankje.

Er bestaan misschien niet genoeg en betekenisvolle woorden waarmee ik jullie voldoende kan bedanken voor wat jullie voor mij doen.

De hulp van jullie, het vertrouwen in mij waren voor mij van onschatbare waarde. Ik kan me alleen maar uitdrukken in louter beperking van woorden en met deze een eenvoudige maar oprechte dankbetuiging.

Ik dank God altijd voor de zegeningen die ik had in mijn leven, voor Hanny en jullie die ook hier deel van uitmaken. Ik vraag altijd in mijn gebed dat God jullie altijd beschermt en iedere dag meer zegent, dat jullie dubbel terug ontvangen voor al het goede wat jullie doen hier op aarde.

Over mijn faculteit, ik vind het erg fijn en studeren ook, ik wijd me aan mijn studie en streef iedere dag om goede resultaten te halen op mijn weg. Mijn geluk, dat ik iets doe waar ik van droomde, is onbegrijpelijk. Ik geloof het nog niet, maar ik weet dat dit allemaal het echt is.

Oke, bedankt voor alles wat jullie gedaan hebben en nu doen voor mij. Moge God jullie zo houden met harten gigantisch vol met goedheid, saamhorigheid, liefde en andere kwaliteiten. Dat Hij de goede God jullie zegent, gezondheid, vrede, blijdschap geeft. Dank nu en altijd en nog vele levensjaren.

Heel erg veel dank!

Rithyelle Gonzaga.

# Agradecimentos

Talvez não existam palavras suficientes e significativas que me permitam agradecer com o devido merecimento. A ajuda dos senhores, o apoio, a confiança foram para mim de valor inestimável. Apenas penso me expressar através da limitação de poucas palavras, e com elas lhe prestar esta humilde, mas sincera, gratidão.

Agradeço sempre a Deus por todas as bênçãos que tenho tido em minha vida, por Harry e os senhores fazem parte delas. Pego sempre em minhas orações que Deus sempre os protejam e os abençoe cada dia mais, que recubam em dobro todo o bem que faz aqui na terra.

Sobre a minha faculdade, estou gostando muito e estudando também, sempre me dedicando e se esforçando a cada dia mais para que possa gerar sempre bons resultados ao longo da minha caminhada. A minha felicidade de estar fazendo algo que sonhei e inexplicável, ainda não estou acreditando, mas, sei que é real tudo isso.

Bem, obrigada por tudo por o que já fizeram e estão fazendo por mim. Que Deus conserve-os sempre assim, com essas orações gigantes de generosidade, fraternidade, amor, entre outras qualidades. Que ele, o bom Deus, os abençoe, dando-lhes saúde, paz, alegria, graças hoje e sempre e muitos anos de vida.

Muito obrigada!

Ass: Rithyelle Gonzaga